



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige

All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse. Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Den som gör da'wah ska ha kunskap om det den kallar till

En sann kunskap som är baserad på Koranen och Sunnahn. Om det man kallar till stämmer överens med Koranen och Sunnahn ska man acceptera det och om det inte gör det ska man förkasta det vem det än är som kallar till det. Ibn 'Abbâs - må Allâh vara nöjd med honom - sade: "Jag fruktar att stenar kommer regna från himlen; jag säger Allâhs sändebud sade och ni säger Abo Bakr och 'Umar säger." Tänk er att detta var Abo Bakr och 'Umar, de bästa människorna i denna nation efter Profeten, så vad ska vi säga om andra än dem?

Allâh sade: De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar [i denna värld] och ett plågsamt straff väntar dem [i nästa liv]. [Koranen 24:63]
Imam Ahmad sade: "Prövningarna här är avgudereri [Shirk]. Om man motstrider hans beordring så kommer hjärtat drabbas av avvikelse och därmed gå under."

En annan egenskap en kallare måste ha är kunskap som är baserad på Koranen och Sunnahn. Man måste ha kunskap som är motsatsen till okunskap. Den som kallar utan kunskap gör större skada än nytta. Detta eftersom en kallare tagit på sig ansvaret att vägleda andra och om han kallar utan kunskap vilseleder han och vilseleder andra.

Att kalla till Allah utan kunskap strider mot det Profeten - över honom vare Allahs frid och välsignelser - var upprättad på. Kolla vad Allah beordrade Profeten med:

Säg [Muhammad]: "Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Gud - jag och de som följer mig. Stor är Gud i Sin härlighet - [fjärran från] de medhjälpare som de sätter vid Hans sida och som jag tar avstånd från!"

Allâh sade: "jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Gud - jag och de som följer mig."
[Koranen 12:108]

Det betyder att man måste kalla med insikt och inte med okunskap. Man ska ha insikt och kunskap gällande tre saker:

1) Gällande det man kallar till. Att man exempelvis känner till Shariahns domar. Man kanske tror att något är obligatoriskt när det i själva verket inte är det osv. och då beordrar man kanske människor med det som inte är obligatoriskt osv.

2) Kunskap om de man kallar till sanningen. Därför sa Profeten till Mu'adh när han skickade honom

till Yemen: "Du kommer att komma till ett folk som är av Bokens folk." Han förberedde honom om folkets tillstånd som han skulle kalla.

3) Ha kunskap om hur man kallar andra till sanningen.

Allâh säger: KALLA [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din Herre vet bäst vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning. [Koranen 16:125]

Vissa människor ser ett fel och attackerar det direkt utan att tänka på fördelarna och nackdelarna och resultatet. Man måste väga upp för- och nackdelar.

Att man måste kalla till Allah med kunskap är inte bara baserat på de spirituella texterna, utan även logiken säger detsamma. Hur kan du kalla till Allah när du inte känner till vägen som leder till Honom? Man måste alltså lära sig först innan man kallar.

Om någon skulle säga: "Strider inte dina ord mot profetens ord: "Sprid vidare om mig även om det bara är en vers.?" Då svarar vi:

Nej. För Profeten sade: "Sprid om mig." Då måste vi veta att det vi sprider faktiskt är från profeten.

När vi säger att en person måste ha kunskap när han kallar så betyder det inte att han måste ha en obegränsad nivå av kunskap, utan det betyder att man endast ska kalla till det man har kunskap om och inte säga något utöver det.

Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen. Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i avsikter.