



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige

All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse. Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

### Dagens khutba handlar om: Är du redo inför döden

Kära muslimer frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) , och hålla sig till islam, och vet att dina fötter till branden är inte stark nog, och dödsängeln kanske tar andras själ, och kommer att hoppa över dig, försvara er själva och kämpa till domedagen.

[kapitel 28:vers 77] Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna."

Kära muslimer, det finns några viktiga saker som man måste se upp för, se upp för era pengar och era arv, se upp för livet, se upp för äran, se upp för fattigdom.

Kära muslimer kom ihåg dessa viktiga saker och lär er familj och lev livet glädjefullt. Döden väntar er, det spelar ingen roll hur länge ni än väntar. Döden kommer alltid fram, om döden inte fanns, Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) skulle isåfall valt en av våra profeter att leva tillsvidare, det finns ingen utväg från döden.

Döden är så hemlig att människorna blir chockade när den inträffar. Människorna måste vara beredda i förväg inför döden för när den väl inträffar vet man inte vart man ska ta vägen av all fara.

När en människa dör, kommer 2 änglar, deras ansikten lyser som solen, bär svepning, sitter bredvid döden, sedan kommer 2 dödsänglar, sätter sig bredvid dödens huvud, om han är en god människa, troende, då säger änglarna: nu skall din själ gå ur din kropp med guds vilja, utan någon smärta, binder de människan med svepningen och skickar honom/henne upp till himmeln. Änglarna i himmeln säger då: Vilken underbar doft de kommer, och de ropar efter honom/henne med de namnet han skulle vilja bli kallad mest. Uppe i himmeln öppnas en dörr där den människan kan se sina närmsta o kära. När han kommer fram till Allah(Subhanahu Wa Ta'ala), Allah säger: öppna dör till paradiset, Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) säger då att de ska ta människans själ tillbaka till sin kropp. Då kommer 2 änglar som frågar: Vem är din gud? Vad är din religion? Vem är den människan vi sänt dig? svaren: Jag tror på Allah, och min religion är islam och den människan är profeten mohammed (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). Allah säger öppna paradisdörren till denna människan och gör

begravningen lite bredare för människan. Sedan kommer en människa till, renklädd, god doft, blek i ansiktet, och då frågar denna döda människan till den renklädda människan: Vem är du? renkläddade människan svarar: Jag är din goda gärning. Då säger den döda människan: allah, snälla låt domedagen ske så jag kan ta mig till paradiset.

Men om man är otroende, då får man möta en ängel som är helsvart i ansiktet, sedan kommer 2 dödsänglar igen som sätter sig bredvid den dödes huvud, och säger till den onde själen, gå ur kroppen Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) är mycket arg på dig. När själet tar sig ur förstörs hela själet i flera bitar med mycket stor smärta. De tar själet upp i himmeln o alla änglar säger då "åh, vad är det för dålig lukt vi känner, vad är de för äcklig människa"

Inga dörrar öppnas för denna människans själ, o då säger ALLAH(Subhanahu Wa Ta'ala) led denna människans själ t helvetet o då släpps själet ner från himmeln till kroppen. O då kommer 2 änglar o frågar: Vem är din gud? Människan svarar: "ha ha" Vad är din religion? "ha ha " vem är denna människan vi sänt dig " ha ha jag vet inte " . Då säger ALLAH(Subhanahu Wa Ta'ala) sänd denna människan till helvetet. Då stängs begravningen o knäcker denna människan med en oerhört stor smärta. Just då kommer en äcklig människa till denna onde man, äckligt klädd. Då frågar denna onde människan, ditt ansikte visar bara mig ont, vem är du? Denna äckligklädda människan svarar: Jag är din onda gärning. Då skriker denna onde människa, ALLAH, snälla låt inte domedagen ske. Denna hadis kommer från Imam Ahmet

Käre muslimer, Gör alltid goda saker i livet, tänk på att döden kommer till dig, ni måste veta att ni kan dö när som helst. Gör ni goda saker och är en god människa så kan eran goda gärning rädda er efter döden.

**Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen. Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i avsikter.**