



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige

All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse. Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

### Dagens khutba handlar om: Rikedomen är tillvarons glädjeämnen

1. Hur islam ser på rikedom
2. Vad är de troendes pengaryrde
3. För islamen är det viktigt att tjäna pengar
4. Lata människor är alltid i behov av andras hjälp
5. De rika människor är mer upptagna i den här världen än den andra
6. Och de som inte jobbar säger att vi var upptagna med att jobba inför den andra världen
7. Vad är pengars värdighet för en bra människa?
8. Inom islam så jobbar vi för halal pengar och det är viktigt att jobba

Kära muslimer, Islamiska religionen säger till alla muslimer att det är viktigt att tjäna pengar men man ska tjäna dessa pengar på ett rätt sätt. Och människa måste ta vara på sig själv, pengarna och sitt tänkande. Rikedom och (många) hör till det jordiska livets glädjeämnen men det bestående goda (du gör) är bättre inför din herre och en ger en fastare grund för hopp. Islamiska religionen säger att man måste tjäna pengar på det rätta sättet. Pengar är som vapen, om det är i en ond mans händer så kan han mörda de fattiga. Men om det vore så att det är i en muslims händer så kan han spendera dessa pengar på bra saker, för sig själv, för sin familj eller muslimerna. Tänk så fint Om en människa tjänar pengar på ett sätt där han jobbar starkt för det. Han skulle även kunna spara sina pengar i en längre tid.

Vissa människor säger att om en människa får pengar av gud så kommer han i slutändan att bestraffad av gud men de som säger det ljuger.

Efter fredagsbönen såg Omer ibn el-Hattab (raa) rathialanhuanhuma en grupp o frågade: Vilka är ni? De sade: Vi är dem som litar på gud. Omer ibn el-Hattab (raa) svarar: Ingen får sitta här, ni skall inte vänta på pengar, för att från himmeln regnar det varken guld eller smycken.  
(Kapitel 62 vers 10) : Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Gud i Sin godhet (beviljar honom).

Ibni abbas rathiallahuanhuma Sade: När yemenehli skulle gå till makka, vi tog inte med oss mat för vi litade på gud. Men när de väl var framme så bad de alltid mat från folket där.

En man frågade Ibni hanbal: Om en människa ska gå till makka, ska ha lita på gud o inte ta med sig någon mat? Ibni hambal sade: Varifrån ska du äta mat? O han säger ja litar på gud, låt människorna ge mig mat. Ibni hambal svarar: Jag gillar inte detta, för jag såg inget av detta hos profeternas följeslagare .

Profeten (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) sa: Om ni verkligen litar på gud, så kommer gud att ge mat till er. Många människor har missförstått denna hadis, för de fåglarna brukade flyga runt varje dag för att leta efter mat och flög tillbaks på kvällarna till sitt hem (bo).

Kära muslimer, människor måste kämpa hårt och rädda sig själv från fattigdom och islamiska religionen vill att en muslim ska vara rika och starka så andra människor inte skrattar åt en. En människa skall aldrig se på något jobb på ett dåligt sätt, det är att bättre att jobba än att tigga pengar. Alla muslimer skall göra sitt jobb, de ska inte tigga från andra. De skall tjäna pengar på det rätta sättet

**Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen. Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i avsikter.**