



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige

All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse. Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Följeslagares förtjänst, Gud välsigne dem

Profetens beskrivning av Abu Darda som nationens vis man. O, ni muslimmar, frukta Gud som han bör fruktas.

Allahs tjänare : Allah den Allsmåktige valde bland utvalda, män för Muhammad frid vare med honom. Den Allsmåktige väljer vad han väljer för en viss visdom som vi inte känner till utan Han.

Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) säger i:

[Kapitel: 28-Vers: 68] Din Herre skapar vad Han vill och Han väljer för [människorna] det bästa. Stor är Gud i Sin härlighet, höjd högt över allt vad de sätter vid Hans sida!

Han var den manen som beskrivs av Profeten frid vare med honom som nations vis man, han sade, frid vare med honom : (Abu Darda, är vis mannen av denna nation).

Abu Darda, denna följeslagare, är Owimmer bin Zaid bin Qais ,han var en ut av de få följeslagare som samlade hela Koranen under profetens tid, frid vare med honom.

Han blev muslim på Badr dagen. Han deltog i Uhod dagen (kriget) då försvarade han profetens när de flesta lämnade honom. Då beundrade profeten frid vare med honom och sade: "vilken bra kämpe Oweimer "

Omar ibn al - Khattab må Allah vara nöjd med honom, satte honom på rättsväsendet i Damaskus och där dog han, må Allah vara nöjd med honom, under Othmans tid. Han brukade vägleda människorna för den rätta genom sina ord och handling. Han var ärlig och pålitlig.

Abu Darda må Allah vara nöjd med honom hade en ovanlig vishet. Omars son, må Allah vara nöjd med honom brukade säga till sina följeslagare : berätta för oss om de rationella..... De sade : O son till Omar , vem är dem ?

Moaaz och Abu Darda. Moaaz var den som hade mest kunskap om Halal och Haram, medan Abu Darda, hade bidragit med mycket för reformen av båda individen och samhället. Abu Darda må Allah vara nöjd med honom som sade : (Sök vetenskapen..... om ni inte kanska ni då älska och respektera de som har kunskapen...om ni inte kan det då ska ni inte hata dem. Detta var hans råd för hela nationen.

Gud den Allsmäktige berodrade oss att älska alla troende. Han den Allsmäktige sade :
[Kapitel: 9-Vers: 71] MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig.

Eftersom vetenskapen är mycket viktigt för nationen, inte minst vetenskap i Allahs religion och sunnat Mohammad, fred vare med honom.

Den Allsmäktige sade till sin profet : "Herre! Låt min kunskap växa!" [Kapitel: 20-Vers: 114]

Abu Darda sade till sina följeslagare den dagen : Jag beordrar er att göra väl fast jag gör inte allt som jag har beordrat er att göra dock ber jag Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) att belöna mig för det jag säger till er att göra. Han, Allah vare nöjd med honom, brukade prioritera nation framför sig själv.

Allah den Allsmäktige sade : [Kapitel: 94-Vers: 7] Stå upp, när du har fullgjort [din uppgift], [Kapitel: 94-Vers: 8] och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre.

Man kan inte välja att göra vissa saker och välja bort andra saker utan man måste följa lagen (sharieh). Det är en plikt och skyldighet att uppmuntra för den goda och undvika den onda.

Abu Darda må Allah vara nöjd med honom, sade en gång till sina följeslagare : Be Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) för skydd av den hycklande ödmjukheten. O Abu Darda och vad är hycklande ödmjukhet? frågade man. Det är kroppens ödmjukheten men inte hjärtats, sade han. Profeten frid vare med honom , sade (Det första som stjäls bort från den nationen är ödmjukheten, folk ber i moskéer men man kan knappast se någon som ber med ödmjukhet).

Om du känner dig så..vänd dig till Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) och be Honom om förlåtelse och hjälp så att Han .renser ditt hjärta av den falska ödmjukheten.

Hassan Al basri sa : Följeslagaren dyrkade och bad för Allah med kärlek för domedageni sina hjärtan, medan vi har kärleken för livet i hjärtan, och det finns en stor skillnad mellan det här och det här.

Gud , jag söker skydd hos Dig från den falska ödmjukheten och gör vår ödmjukhet som de troende ödmjukhet båda inåt och utåt.

Abu Darda må Allah vara nöjd med honom, gick förbi en person där folk stod kring denne och beskyllde honom eftersom han begick en synder. Abu Darda,, frågade de,hade ni inte hjälpt er bror om han hade fallit ner i en brunn? jo sade dem. Nu befinner er bror sig i en sådan situation och han behöver er hjälp för att han inte skulle begå fler synder. Han sade: Tacka Gud för att ni är friska och förolämpa inte er bror. Man får inte beskylla de som gör fel..... man ska istället hjälpa de och visa de den rätta vägen. De menade inte att begå synder om de inte hade fallit byte för satan.

Kära bröder i vår tid, skvallrar man mycket om sina bröder inte minst om de som har fallit i synder. Man även kritiserar dem men man gör aldrig någonting för att hjälpa dessa människor ur sina synder. Profeten, varnade oss från att berätta om allt vi hör. Då har han fred vare med honom sade,: (den som säger att folk har omkommit då är det han som har dödat dem). Det innebär att den som skvallrar mycket om folk kan skada de allvarligt. Och Han även sade: (den som berättar allt man hör då är det han en ut av de lögnarena).

Vi bör rätta till vara misstag, råda de som begår synder och visa de den rätta vägen, förtiga om synder och skulder och sprida de goda gärningarna.

Vi ber Dig Allah att förstärka vår tro och att göra oss av din profet fred vare med honom anhängare.

O Allah , vi söker skydd hos Dig från vårdslöshet och ber Dig att göra oss av det folket som har kastat livet ur sina hjärta och har det endast i sina händer, de som har den stora kärleken för det andra livet. Åh Gud, använd oss i den som du älskar och är nöjd med och vi söker skydd hos dig från Din anger, från vanära i denna värld och plågan i Livet. (al-akherah).

Allah den allsmäktige sade: (Surah Al-'Asr) VID DEN flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.

(Surah At-Talaq) Och för var och en som fruktar Honom gör Gud uppgiften lätt
(Surah At-Talaq) Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur [alla svårigheter]
Ni troende ska frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) i alla sammanhang, ni ska varken tveka eller undra över vad Allah har beordrat oss att göra utan det är bara att utföra Hans order.

Gud den Allsmäktige har beordrat oss med ett order som Han själv påbörjade den, Han sade:
[Kapitel: 33-Vers: 56] Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning!

Allah , välsigna honom och välsigna din tjänare och budbärare Mohammed (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) och vara nöjd med de fyra imamer, Abu bakr, Omar, Othman och Ali, och förlåta oss..... O barmhärtig.

Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen. Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i avsikter.