



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige

All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse. Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Renheten (Al-Tahara) och dessa villkor

Kära Muslimer; Renheten(Al-Tahara) är en nyckel för bön, för att man ska uppnå Renheten (Al-Tahara), måste man göra den på rättsätt.

Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) säger:

[Kapitel:5-Vers:6] TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölna. Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud vill inte lägga på er tunga bördor.

I denna vers Allah order troende: att Renheten(Al-Tahara) för bön i mindre händelsen är Tvgning(Wudu), men i största händelsen är tvätt av alla kroppen som krävs. För att Allah vill tvätta bort muslimer från händelsen, orenhet och synder.

Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) säger:

[Kapitel:5-Vers:6] men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er - kanske känner ni tacksamhet.

Kan man göra Tvgning(Wudoo) i mindre händelsen, om det finns tillräckligt vatten. Men om finns inte vatten eller man är sjuk och har svårt att använda vatten, då kan man göra (Tayammum) med damm istället.

I versen visas de kroppsdelarna som tillhör Tvgning(Wudoo), och de är (ansikte, händer, huvud och fötter), och plikten är att ansikte, händer och fötter ska tvättas, men huvud ska bara putsas helt.

Kära muslimer: Tvgning(Wudoo) är: först andemening i hjärtan, nämnas GUDS namn(Bismillah), händerna tvättas tre gånger, munnen sköljas tre gånger som vattnet ska nås in till sist av munnen, näsan sköljas genom inandning med vatten tre gånger som vattnet ska nås in till näsan, sedan hela ansiktet och händerna med armbågarna tvättas tre gånger, huvudet putsas med våta händer, öron också putsas på utsidan och på insidan med pekfingerarna, sedan fötterna med fotknölar tvättas tre gånger.

Av Umar ibn al-Khattab (Radhiya Allâhu 'Anh) sa: Profeten Muhammed (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa

Sallam) säger: ((den som göra en riktigt Tvagning(Wudoo), och säger jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah och jag vittnar att Muhammed (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) är Hans sändebud, då öppnas de åtta dörrarna av paradiset för honom, och han kan välja från vilken dörr vill gå in)).

Men om finns sår i kroppsdelar och det påverkas av Tvagning(Wudoo) med vatten, då måste vattnet undvikas på såret och gör Tayammum istället för såret, men om såret var täcket med bandag eller gips, det ska bara putsas med vatten och inte tvättas.

Därtill om man har (khuffayn) khuffayn betyder (Lädersockor), strumpor eller liknande på fötterna som täcker tills hans fotknölar, då ska de putsas bara med vatten, och perioden för putsen är ett dygn, och för resenär är tre dygn, men för de som har täckande sår, då gillar tills såret läkas.

Kära muslimer: Tayammum görs med rent damm som finns t.ex. i madrassen eller på väggarna, genom att man slå dammet med händerna, då fästas det på händerna, sedan putsas över ansikten och händerna med detta.

Att tvätta när man gör ghusl (rituellt bad) efter att ha samlag är obligatoriskt.

När Allahs sändebudgjorde ghusl efter samlag, brukade han börja med att tvätta sina händer, sedan hällde han vatten med sin högra hand till sin vänstra hand och tvättade sina privata delar, sedan gjorde han (wudoo)' som för bön, sedan brukade han ta vattnet och sätta sina fingrar i sitt hår tills han nådde rötterna, och när han såg att vattnet hade nått rötterna brukade han hålla vatten över sitt huvud tre gånger. Sedan hällde han vatten över resten av sin kropp, sedan tvättade han sina fötter.

Kära muslimer: endast renhet av kroppen räcker inte för bön, våra kläder ska vara också rent av smuts eller fläck, därför bör kläderna tvättas med vatten tills smutsen eller fläcken tas bort, men ska man inte slösa mycket vatten för renhet för att profeten har förnekat detta.

Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen. Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i avsikter.