



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige

All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse. Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Frukta och förhoppning av Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala)

Kära muslimer: frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala), Och hantera den heliga kuranen, för att det finns en stor vetenskap och metod i detta budskap som dra till stor nytta och bra handling för oss.

Det som nämns i kuranen om paradiset och helvete, löfte och varning, finns verser om paradiset, då kommer verser före eller efter dem om helvete, för att muslimerna ska vara mellan rädsla av helvete och förhoppning till paradiset.

Kära muslimer: riktig tro är att följa koran och följs av profeterna fred vara med dem genom att, vi måste vara mellan frukta och förhoppning av Allah (Subhanahu Wa Ta'ala), frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) som leder oss till goda gärningar, och ha förhoppning av Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) som leder oss till bra åsikt om Honom.

Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:

[Kapital: 17-Vers: 57]: De som de anropar vill själva vinna sin Herres välvilja och komma Honom så nära som möjligt, och de hoppas på Hans nåd och fruktar Hans straff - [alla] måste frukta din Herres straff!.

För att finns folk som dyrkar Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) bara frukta utan förhoppning av Honom, eller finns folk som säger vi dyrkar inte Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) för frukta av helvete eller förhoppning till paradiset, men vi dyrkar Honom för att vi har kärlek till Honom, det är fel och vilseleda, för att:

Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:

[Kapital: 15-Vers: 56]: [Abraham] sade: "Vem - utom den som helt har gått vilse - ger upp hoppet om sin Herres nåd?.

i [Kapital:12-Vers: 87]: Ingen utom den som förnekar sanningen ger upp hoppet om att få erfara den tröst som Guds nåd skänker.

Därför bör muslimerna frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) och önska hans förlåtelse, påminna sig själv om verserna om löftet och varning, ta raka vägen och undvika vilseleda, följa profetens sätt i livet fred vara med honom, utan avvikelse till andra läran, t.ex. läran till Al-Khawarij eller Al-Morjeaa, som är mot budskapet och sunnah.

Kära muslimer: därför vi ska bara försiktiga och undvika de moderna luriga metoder som säger, att alla dörrar stängas inför muslimerna, när nämns varning av helvete, tvärtom vi måste alltid veta att nämns av helvete, leder till att troende frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) och undvika synder, och nämns av paradiset leder till att troende kämpa hård för att ha bra gärning och belöning i evigheten.

Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen. Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i avsikter.

www.khutba.se