



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige

All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse. Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Förfölj sunnah och gör inte kätteri (bidaa)

Kära muslimer: Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) har slutfört denna religion och välsigne gjord Hans nåd, Hans Bok och Sunnah av Hans Sändebud Muhammed (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam), och Han inte lämnat något vägleds fördel eller regel för muslimer att säga eller tillägga efter Profeten Muhammed (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). Han Knittrade dem med båda händerna pålitlig och nyttig i denna värld och evigheten.

Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) säger i:

[Kapital 5: Vers 3] Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. Om någon drivs [att bryta mot förbuden ovan] av hunger, inte av lust att överträda dem, [skall han finna] Gud ständigt förlåtande, barmhärtig].

och Säger Han också i [Kapital 6: Vers 153] Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!" Detta är vad Han befäller er; kanske fruktar ni Honom].

Berättade Al-Tabarany, av Profeten Muhammed (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) sa: ((jag har inte kvarlämnat något som närmar er från Allah, dock har jag befallt er, och jag har inte kvarlämnat något som håller er i avstånd från Alla, dock jag förbjöd er)).

Kära bröder: alla hängivna dyrkan bör vara rätt i Sunniska läran i bud och förbud, pågår på handlingssätt och godkännande av Sunniska läran, men utanför detta är oacceptabel från dyrkaren, Profeten Muhammed (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) Sa: ((någon som gör någon handling utanför vår order är oacceptabel)).

Ni bör veta att lcke-troende väg är trender och nycker, är vilse från vägled, är avbrott från lydnad och avskiljning från gruppen. Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) genom Hans budskap har uppritat bestämmelsen på särskilda vägar i särskild tid och plats för tillbedjan och utgifter, påbjud och förbjud, absoluta och begränsad, löftet och varning, därtill Han har meddelat oss, vilken som är förmån och vilken som är ond att undvikas.

Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i: [Kapital 2: Vers 216] Gud vet, men ni vet inte.

Kära troende: finns bara två vägar som man följer, antingen (Shariaa)s väg eller nyckers väg. Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:

[Kapital 28: Vers 50] Om de då inte kan svara, vet du att de styrs bara av vad de själva önskar och hoppas, och vem är vilsnare än den som helt saknar Guds vägledning och styrs av sina egna önskningar och förhoppningar? Gud vägleder sannerligen inte de orättfärdiga].

I denna Vers Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) har begränsat domen i två saker och finns ingen tredje!! bara två: antingen svara på Mustafa (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) eller följa nyckfullhet.

På grund av nycker och de som följer detta: ofta debattera muslimer utan rättighet, utan att de veta vilken är bättre, det kommer att bli maktkamp i religionen. Qatada har sagt, Allas nåd (Subhanahu Wa Ta'ala) i:

[Kapital 3: Vers105] Följ inte dem som splittrades [i sekter] efter att ha nåtts av de klara vittnesbörden [om sanningen]. De har ett hårt straff att vänta.

Därför kan man se att kätteri är flit i arbetet och dyrkan, detta bara för att man hitta lätthet i detta och känns att sysslan är godkännande med hans nycker. Även om syftet med kätteri är: att man komma närmare till Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) genom hans överdrift i dyrkan, men bör man veta att i detta kätteri finns mycket stora ingång till djävulen att komma in inom ringlande vägar med lutande viskar, då tyvärr till sist man förlorar allt, liksom kristna munkarna som de kämpar i orätt väg.

Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:

[Kapital 18: Vers 103, 104] Säg: "Skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna. [Det är] de som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv.

Och sedan kära muslimer: lyda Allah(Subhanahu Wa Ta'ala), och bör veta att bästa härliga bok är Allahs budskap, och bästa handledningen är Muhammads vägledning och onda saker är innovation, och varje innovation är kätteri och varje kätteri är vilseledning och varje vilseledning i elden.

Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen. Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i avsikter.